

**Prædiken til septuagesima søndag 2021. Matt. 20,1-16.**

**At stå ledig på torvet og vente på, at nogen får brug for ens arbejdskraft.**

**Og hvis ingen får brug for én dén dag, tjener man ingen penge.**

**Det er daglejerens lod.**

**Der er langt fra dansk velfærdssamfund til daglejerordningen på Jesu tid.**

**Og alligevel kan det godt være, at Coronalukkede butikker, virksomheder og arbejdspladser kan skabe et glimt af genkendelse over for Bibelens tekst i dag.**

**Er der nogen, der står ledig på torvet i dag?**

**En dag i 1960'erne kom min far hjem fra arbejde tidligere, end han plejede.**

**”Jeg er blevet fyret”! sagde han bittert til min mor.**

**Jeg var ikke så gammel og fattede intet.**

**Jeg kiggede hen på kakkelovnen i kroen i stuen.**

**Kakkelovnen var det eneste sted, der blev fyret i min tidlige barndom, som lå før oliefyrets lyksaligheder.**

**Hver vintermorgen var der bitterligt koldt, før min mor fik fyret i kakkelovnen.**

**Og nu stod min far dér og var blevet fyret.**

**Jeg kunne ikke få det til at passe, at nogen havde puttet min far i en kakkelovn, sammen med koks og briketter. Han var ikke engang sort i hovedet af det.**

**Næste morgen var min far allerede målbevidst stormet ud af døren, før jeg stod op. Ud for at søge arbejde.**

**Og den følgende morgen var alt normalt igen.**

**Fyre i kakkelovnen, smøre madpakke, fodre høns.**

**Arbejde og en løn, om end ikke særlig stor. Men dog en løn.**

**Hvis ikke min far havde fundet sig et arbejde, kunne han have fået understøttelse. Men slet ikke lige så meget, selvfølgelig.**

**Det ville også have været mærkeligt, i de flestes øjne. Han havde et hårdt, fysisk arbejde.**

**Skulle én, der stod og hang på torvet hele dagen, have lige så meget udbetalt?**

**Ja, det er jo sådan set dét, der sker i lignelsen om arbejderne i vingården. Uanset om de havde arbejdet i én time eller hele dagen, fik de det samme udbetalt. Én denar.**

**De sidste blev de første, og de første de sidste. Men de kom alle sammen hen og fik deres løn!**

**En lignelse er en fortælling, der handler om mere end lige det konkrete, der sker i fortællingen.**

**Min historie om min far, der blev fyret, er ikke en lignelse. Det er bare en barndomserindring.**

**Men fortællingen om arbejderne i vingården er en lignelse, for den har en bibelsk, en evangelisk pointe. Det ender godt, selvom det ærlig talt ikke ser sådan ud på overfladen.**

**Jesus starter med at sige:**

**”Himmeriget ligner en vingårdsejer, der tidligt om morgenen gik ud for at leje arbejdere til sin vingård”...**

**Himmeriget er målet for vores længsler. Vingårdsejeren er Gud.**

**Gud går aktivt ud for at kalde på os. Han vil finde mennesker, der vil med og være arbejdere i hans vingård.**

**Mange mennesker går selv ud for at søge efter Gud, ligesom min far søgte arbejde. Men dén historie er jo heller ikke nogen lignelse.**

**Men fortællingen om vingårdsejeren er en lignelse, fordi den viser – ligesom andre af Jesu lignelser – at Gud opsøger os, hvis vi bringer os i en position, hvor vi kan blive fundet.**

**Og nogle skal altså ret langt ud, og skal søge længe og omkring alskens forestillinger, før de er dér. Så bliver de fundet i 11. time, som man siger, i øvrigt som en bibelsk talemåde.**

**Og det er jo mirakuløst! At de havner samme sted som dem, der blev kaldet i 1. time. I Himmeriget.**

**De, der blev kaldet i første og anden time og har fået troen ind med modermælken, skal være lykkelige for dét og glæde sig med dem, der blev kaldet i 11. time.**

**Samme løn. Himmeriget.**

**Amen.**

**Salmer:**

**41: Lille Guds barn, hvad skader dig?**

**30: Op, alle som på jorden bor**

**321: O kristelighed!**