

**Prædiken til fastelavnssøndag 2021. Matth. 3,13-17.**

**Det er fastelavnssøndag i dag. Fastens tid starter om lidt, i hvert fald hvis vi ville leve som i gamle dage.**

**Det er nu, der skal spises fastelavnsboller og andre ting, der feder, for efter fastelavn starter fasten.**

**Det er ”Fastelabend” – aftenen inden fasten. Vi holder en madfest, for lige om lidt er det slut med den fede mad.**

**Julen varer ikke lig’ til påske – for der imellem kommer fasten. Og fasten varer i 40 dage, frem til påskens fest.**

**Fastelavn kom i gamle dage som en voksenfest, hvor man slog sig løs med løjer og karneval. Carne Vale: ”Farvel til kødet”.**

**Men hvem vil mon i år holde fast ved den gamle faste fra katolsk tid? Corona restriktioner rimer ikke på faste.**

**Der sælges enorme mængder af kager og søde sager netop i år. Det bliver der næppe ændret på efter i aften.**

**Jeg tror, det var Kaare Gade, der i en klumme i Kristeligt Dagblad skrev om et løfte, han havde givet sig selv:**

**At han ville tabe 5 kg inden et bestemt tidspunkt. Og han var skam i gang med at arbejde på sagen:**

**”Lige nu mangler jeg kun 7”! som han optimistisk skrev.**

**Hvorefter han beskrev aftrykket i sofaen, der havde taget form efter hans krop efter mange timers Netflix.**

**Så ja, fastelavn er fest før fasten. Og børnene plejer netop at have – en fest. I år bliver det anderledes. Måske en stille fest?**

**Vi må glæde os over dét, vi dog KAN opleve.**

**I år har vi f.eks. haft sollys og blændende hvid sne her i februar.**

**Kirkegårdene omkring vores kirker i Danmark er særligt smukke i denne vinter. Sneen ligger som hvide, beskyttende dyner på gravstederne.**

**Der er spor i sneen efter fugle, dyr – og mennesker.**

**I går havde jeg en smuk og livsbekræftende oplevelse.**

**I solskinnet havde en familie slået sig ned her ved kirken med kaffe og kage.**

**De fejrede en 100 års fødselsdag for et familiemedlem, der lå dernede under snedynen.**

De havde blomster med, som de ville have haft det, hvis deres mor havde været i live, og efter besøget ved graven sad de i timevis og holdt fødselsdag i den livgivende vintersol, i en krog ved kirken, med læ.

Alle, der gik forbi, fik smil og venlige ord med på vejen. Og sådan levede mindet, på en snedækket og solbeskinnet kirkegård i Danmark.

Jeg håber, at mennesker vil blive ved med at se kirken som et betydningsfuldt sted i deres eget liv.

Jeg håber, at Gud vil sende tro og håb og kærlighed i rigelige mængder til hver enkelt af os, så vi ikke glemmer, hvad vi kommer af.

Der er for lidt vand i døbefontene i kirken i denne tid. Meget få børn bliver døbt som spæde, fordi familierne ikke kan samles mange mennesker til dåbsfest efter kirken.

Vi HAR dåb i kirken, men ikke så mange, som vi plejer. Dåben bliver udsat, børnene bliver navngivet i første omgang. Dåben kommer senere.

Det glæder vi os meget til!

Ved hver en dåb i kirken viser vi tilbage til dengang, Jesus selv blev døbt i Jordanfloden.

Guds Ånd dalede ned over Jesus, da han var blevet døbt.

Jesus fik at vide, at han var Guds elskede Søn.

Gud gav ham sin Ånd og sin kraft at gå ud i verden med.

Jesus giver gaven videre til os ved at være med os, for altid.

”Se, jeg er med jer alle dage, indtil verdens ende”.

Det lover Jesus os, og de ord lyder ved enhver dåb.

Vi glæder os til næste gang, vi skal høre de ord, ja til hver en gang, der er dåb i kirken.

Og vi glæder os over hver gang, mennesker samles omkring kirken.

Amen.

Salmer:

192: Hil dig, frelser og forsoner

13: Måne og sol

254 i Højskolesangbogen: Der er ingenting i verden så stille som sne

