

Prædiken til Mariæ Bebudelsesdag 2021. Lukas 1,26-38.

Maria Bebudelsesdag er en helt særlig dag.

Ingen jul uden Maria Bebudelsesdag.

For i dag bliver Jesu fødsel bekendtgjort: om 9 måneder skal der fødes jer en frelser. Og du, kære Maria, hans mor, skal kalde ham Jesus.

Det var ærkeenglen Gabriel, der blev sendt afsted for at overbringe beskeden.

Gud sendte englen Gabriel af sted til Nazaret i Galilæa. Ordet Engel betyder ”budbringer”. Guds engel Gabriel var altså et sendebud, der skulle på en vigtig mission.

I Det gamle Testamente hører vi sommetider om profeter, der også bliver sendt ud på mission af Gud.

Nogle af profeterne er ikke begejstrede for at blive sendt ud, hvis det er dårligt nyt, de skal have med til menneskene: ”Arj, skal jeg sige DET? Så bliver folk jo sure på MIG”!

Men ja, de skulle sige dét, Gud pålagde dem – så afsted måtte profeterne, ud til mennesker, der havde lukkede ører og hårde hjerter.

Englen Gabriel, derimod, tager afsted med ærefrygt og uden skygge af protest. Han har godt nyt med. En fantastisk nyhed.

Hvis Gabriel dengang havde siddet med Google Earth eller noget GPS – ja, det gjorde han selvfølgelig ikke, for han havde det hele i sit eget, Gudgivne system.

Men forestil jer, at Gabriel zoomede ind på verden med sit eget, indre søgningssystem.

Dér er Israel. Jeg finder Galilæa. Og Nazaret... Den er ikke stor, dén by! Det er flittige folk, men de har da vist kun lige til dagen og vejen.

Og dér er det hus, Gud har udset sig.

Et lillebitte, beskedent hus. Dér bor den unge pige, Maria.

Hendes mor er enke.

I nærheden bor Marias forlovede, Josef. En rar ung mand, med tømrerværksted. Ham må Gabriel tage sig af senere, når han skal besøge ham i en drøm og forklare, hvordan det kan lade sig gøre, at Maria er blevet med barn!

Foreløbig er alle glade for og lettede over, at Maria og Josef er forlovede, for så er Marias fremtid da sikret.

Og Josef ved, at også hans fremtid med en sød kone, og børn engang, når tiden er inde, ligger fast.

Maria er derinde i huset. Mon hun bliver glad? Hun bliver i hvert fald overrasket. Og skeptisk over budskabet om, at hun skal føde en søn, som oven i købet skal være et helligt barn: Guds Søn.

Men det er kun i starten, Maria er skeptisk. Dernæst bliver hun ydmyg og tager kaldelsen på sig: ”Se, jeg er Herrens tjenerinde”.

Det er som et helt menneskelivs op- og nedture med troen.

For Maria udspiller det sig bare på få minutter.

Englen kalder Maria for ”benådet”. Det er en velsignelse af en helt særlig slags.

Maria bliver forfærdet. Overrasket. Skeptisk. Men så overbevist. Og ydmyg, taknemmelig.

Der er noget i dét, Gabriel siger, der gør et særligt indtryk på Maria. Gabriel siger: ”Thi intet er umuligt for Gud”.

En gang imellem burde man egentlig sætte sig ned og tænke eller sige dén sætning for sig selv en hel masse gange.

Lade meningen og betydningen af den fæstne sin rod i sit hjerte:

”Thi intet er umuligt for Gud”.

Det er ikke alle steder, langtfra, det lille ord ”thi” har fået lov at blive stående i nyere oversættelser af Det Ny Testamente.

Her har det gamle fået lov at blive stående:

”Thi intet er umuligt for Gud”.

Gabriel har fortalt Maria om hendes slægtning Elisabeth.

Elisabeth var blevet gammel. Alligevel fik hun en søn.

Johannes. Johannes Døberen. Han, der skulle bane vejen, gøre stierne jævne for Jesus. Og døbe Jesus.

Maria havde tilsyneladende ikke hørt, at gamle Elisabeth var gravid i 6. måned. Nyhederne dengang rejste ikke hurtigt, over afstande.

Men nu hører Maria det fra Gabriel:

”Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn, nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i sjette måned; thi intet er umuligt for Gud”.

Dét overbeviser Maria om sandheden i Gabriels budskab.

**Jeg ved ikke, hvor I ville lægge betydningen af disse ord, hvis
I skulle sætte jer med ordene og reflektere over dem.
”Thi intet er umuligt for Gud”.**

**Hver især har vi måske oplevet Gud gribe ind i vores liv, på
én eller anden måde. Og skabe glæde, hvor der før ingen
glæde var.**

Glædelig Mariæ Bebudelsesdag.

Amen.

Salmer:

- 71: Nu kom der bud fra englekor
- 73: Vi synger med Maria
- 117: En rose så jeg skyde