

Prædiken til 2. pinsedag 2021. Johs. 3,16-21.

Apostlen Peter holdt en prædiken til pinse.

Det blev en ret afgørende prædiken. Den overbeviste mange mennesker om sandheden i Jesus Kristus. Prædikenen førte til, at mange blev døbt. Vi kan læse den i Apostlenes Gerninger i Det Ny Testamente.

Apostlenes Gerninger er placeret i Bibelen lige efter de fire Evangelier, fordi Apostlenes gerninger fortæller om, hvad der skete efter dét, der står i Evangelierne. Dét, der skete efter Kristi Himmelfart.

Da kom Helligånden til jorden. I pinsen.

Peters pinseprædiken blev god, for Helligånden hjalp Peter til at sige det helt rigtige. Peter sagde bl.a., at enhver, som tror på Jesus, skal få syndsforladelse.

Helligånden var kommet til jorden, som Jesus havde lovet, sådan at Helligånden kunne tage over efter Jesus.

Helligånden skulle gøre forkynderne veltalende. Helligånden skulle overbevise tilhørerne om, at Jesus Kristus var Sandheden.

Helligånden skulle, selv dén dag i dag, skabe røre og bevægelse i os alle sammen.

Helligånden skulle gøre sit indtog i menneskers hjerter, så vi forstår og mærker Sandheden.

Helligånden skulle skænke os uforglemmelige passager til Bibelen, som f.eks. denne, som vi hørte fra Johannesevangeliet i dag:

”Thi således elskede Gud verden, at Han gav sin enbårne Søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv”.

Johannes 3,16. Uforglemmelige ord. Talt ud af Helligåndens overbevisende og veltalende kraft.

Konfirmanderne kan også høre det. Hvert år er der én, eller flere, der vælger dette som skriftsted til deres konfirmation.

”Thi således elskede Gud verden, at Han gav sin enbårne Søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv”.

Helligånden vil altså frelse mennesker. Og hvis det står til Helligånden: ved at forkynde og vise sig for alle mennesker.

Men, sagde jøderne, der havde hørt Peters prædiken: Vil Helligånden frelse ALLE mennesker? eller kun de jødekristerne, altså de jøder, der er blevet omvendt til kristendommen?

Alle, sagde Peter. I kan jo selv se det: Helligånden kommer over slags mennesker.

Som én, der hedder Grundtvig vil komme til at skrive i en pinsesalme oppe i hedningers land, Danmark, engang i fremtiden, når de også er blevet kristne:

**”I Jesu navn da tungen gløder
hos hedninger så vel som jøder;
i Jesus-navnets offerskål
hensmelter alle modersmål”.**

Og desuden har jeg haft et syn, sagde Peter. Jeg var oppe på taget for at bede til Gud. Så fik jeg et syn, der har fået mig overbevist om, at vi jødekristerne ikke er helt så specielle og særlige, som vi har gået og troet. Vi jødekristerne er ikke de eneste, der kan blive døbt med den kristne dåb. Det kan alle.

Og vi kan endda også spise sammen med andre slags mennesker end vores egne. Nu skal I høre, hvad jeg så, sagde Peter:

”Jeg så himlen åbne sig, og noget kom ned, det lignede en stor dug, der ved de fire hjørner blev sænket ned på jorden.

Inde i dugen var der alle mulige slags mad, også de dyr, som vi jøder slet ikke må spise.

Værsgo og spis, Peter! sagde Gud oppe fra Himlen.

Nej, nej, Gud, det er jo kun hedninger, der spiser dét der! Det er jo urent!

Jo, Peter, spis bare, for nu har jeg, Gud, erklæret det for rent.

Så nu kan I spise sammen!

Det skete tre gange i alt, så Peter har virkelig været svær at overbevise.

Det viser, at Helligånden virker ved at åbne menneskers hjerter og ører for uvante budskaber. Selv dengang for apostlen Peter.

Det gik jo heller ikke bare 1-2-3 vupti! da Danmark blev et kristent land.

Sådan noget snak om kærlighed, tilgivelse, fællesskab og vend-den-anden-kind til var danskerne ikke vant til at høre. Det er sandelig godt, at Gud bliver ved med at sende Helligånden ud på opgaver, selvom det er op ad bakke nogle gange!

Og Peter sagde da også til sidst:

”Nu forstår jeg, at Gud ikke gør forskel på nogen, men at han i et hvilket som helst folk tager imod den, der frygter ham og øver retfærdighed.

Det er det Ord, Gud sendte til Israels børn, da Han forkyndte fred ved Jesus Kristus: han er alles Herre”.

Et hvilket som helst folk. Også det danske folk.

Helligånden har været med ad alle mulige forunderlige veje og stier op ad Europas veje, for at forkynde troen på Kristus.

Ordet er gået ad søvejen, over land, gennem skov, over åbent land, langs åerne og gennem mark og enge. Og rundt i byerne, indtil der lå kirker og klostre på masser af bakkedoppe og i alle landsbyer og dét, der blev landets købstæder.

Helligånden har været med på hele turen.

Og grundlaget under det hele: Johannes 3,16:

”Thi således elskede Gud verden, at Han gav sin enbårne Søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv”.

Glædelig pinse!

Amen.

Prædiken til 2. pinsedag 2021. Johs. 3,16-21.

Apostlen Peter holdt en prædiken til pinse.

Det blev en ret afgørende prædiken. Den overbeviste mange mennesker om sandheden i Jesus Kristus. Prædikenen førte til, at mange blev døbt. Vi kan læse den i Apostlenes Gerninger i Det Ny Testamente.

Apostlenes Gerninger er placeret i Bibelen lige efter de fire Evangelier, fordi Apostlenes gerninger fortæller om, hvad der skete efter dét, der står i Evangelierne. Dét, der skete efter Kristi Himmelfart.

Da kom Helligånden til jorden. I pinsen.

Peters pinseprædiken blev god, for Helligånden hjalp Peter til at sige det helt rigtige. Peter sagde bl.a., at enhver, som tror på Jesus, skal få syndsforladelse.

Helligånden var kommet til jorden, som Jesus havde lovet, sådan at Helligånden kunne tage over efter Jesus.

Helligånden skulle gøre forkynnerne veltalende. Helligånden skulle overbevise tilhørerne om, at Jesus Kristus var Sandheden.

Helligånden skulle, selv dén dag i dag, skabe røre og bevægelse i os alle sammen.

Helligånden skulle gøre sit indtog i menneskers hjerter, så vi forstår og mærker Sandheden.

Helligånden skulle skænke os uforglemmelige passager til

Bibelen, som f.eks. denne, som vi hørte fra

Johannesevangeliet i dag:

”Thi således elskede Gud verden, at Han gav sin enbårne Søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv”.

Johannes 3,16. Uforglemmelige ord. Talt ud af Helligåndens overbevisende og veltalende kraft.

Konfirmanderne kan også høre det. Hvert år er der én, eller flere, der vælger dette som skriftsted til deres konfirmation. ”Thi således elskede Gud verden, at Han gav sin enbårne Søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv”.

Helligånden vil altså frelse mennesker. Og hvis det står til Helligånden: ved at forkynde og vise sig for alle mennesker. Men, sagde jøderne, der havde hørt Peters prædiken: Vil Helligånden frelse ALLE mennesker? eller kun de jødekristne, altså de jøder, der er blevet omvendt til kristendommen?

Alle, sagde Peter. I kan jo selv se det: Helligånden kommer over slags mennesker.

Som én, der hedder Grundtvig vil komme til at skrive i en pinsesalme oppe i hedningers land, Danmark, engang i fremtiden, når de også er blevet kristne:

**”I Jesu navn da tungen gløder
hos hedninger så vel som jøder;
i Jesus-navnets offerskål**

hensmelter alle modersmål”.

Og desuden har jeg haft et syn, sagde Peter. Jeg var oppe på taget for at bede til Gud. Så fik jeg et syn, der har fået mig overbevist om, at vi jødekristne ikke er helt så specielle og særlige, som vi har gået og troet. Vi jødekristne er ikke de eneste, der kan blive døbt med den kristne dåb. Det kan alle.

Og vi kan endda også spise sammen med andre slags mennesker end vores egne. Nu skal I høre, hvad jeg så, sagde Peter:

”Jeg så himlen åbne sig, og noget kom ned, det lignede en stor dug, der ved de fire hjørner blev sænket ned på jorden.

Inde i dugen var der alle mulige slags mad, også de dyr, som vi jøder slet ikke må spise.

Værsgo og spis, Peter! sagde Gud oppe fra Himlen.

Nej, nej, Gud, det er jo kun hedninger, der spiser dét der! Det er jo urent!

Jo, Peter, spis bare, for nu har jeg, Gud, erklæret det for rent.

Så nu kan I spise sammen!

Det skete tre gange i alt, så Peter har virkelig været svær at overbevise.

Det viser, at Helligånden virker ved at åbne menneskers hjerter og ører for uvante budskaber. Selv dengang for apostlen Peter.

Det gik jo heller ikke bare 1-2-3 vupti! da Danmark blev et kristent land.

Sådan noget snak om kærlighed, tilgivelse, fællesskab og vend-den-anden-kind til var danskerne ikke vant til at høre. Det er sandelig godt, at Gud bliver ved med at sende Helligånden ud på opgaver, selvom det er op ad bakke nogle gange!

Og Peter sagde da også til sidst:

”Nu forstår jeg, sat Gud ikke gør forskel på nogen, men at han i et hvilket som helst folk tager imod den, der frygter ham og øver retfærdighed.

Det er det Ord, Gud sendte til Israels børn, da Han forkyndte fred ved Jesus Kristus: han er alles Herre”.

Et hvilket som helst folk. Også det danske folk.

**Helligånden har været med ad alle mulige forunderlige veje
og stier op ad Europas veje, for at forkynde troen på Kristus.**

**Ordet er gået ad søvejen, over land, gennem skov, over åbent
land, langs åerne og gennem mark og enge. Og rundt i
byerne, indtil der lå kirker og klostre på masser af
bakkedoppe og i alle landsbyer og dét, der blev landets
købstæder.**

Helligånden har været med på hele turen.

Og grundlaget under det hele: Johannes 3,16:

**”Thi således elskede Gud verden, at Han gav sin enbårne Søn,
for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have
evigt liv”.**

Glædelig pinse!

Amen.

Salmer:

290: I al sin glans nu stråler solen
289: Nu bede vi den Helligånd
725: Det dufter lysegrønt af græs
308: Helligånd, vor sorg du slukke
769: Sig månen langsomt hæver