

Prædiken til 1. søndag i fasten 2021. Matth. 4,1-11.

Det er en dramatisk kamp, der udspiller sig første søndag i fasten: kampen mellem Djævelen og Jesus.

Jesus modstår de tre fristelser, Djævelen stikker op med.

Da Djævelen fristede Jesus, sagde Djævelen bl.a.:

”Du kan roligt styrte dig ned heroppe fra templets tinde, for hvis du er Guds Søn, så kommer Guds engle jo og bærer dig på hænder”.

Det er lidt tankevækkende, at Djævelen netop siger sådan, for det går jo i opfyldelse! Til sidst KOMMER englene og sørger for Jesus.

Men de kommer først, da Jesus har modstået de 3 fristelser, og Djævelen er lusket væk.

Mens Djævelen fristede, kom englene ikke til hjælp.

Jesus måtte selv stå det igennem.

Men englene kom for at fejre det, da Jesus havde stået fristelserne igennem.

40 dage i ørkenen. Der var godt nok varmt. Jesus var godt nok sulten. Han ville gerne ud på den anden side. Men han vidste, at der måtte en forvandling til.

Og dén forvandling kunne han ikke klare med egne kræfter. Han måtte have Guds hjælp.

Djævelen prøvede at friste ved at sige, at der kan komme forvandling uden hjælp fra Gud.

”Du er uafhængig, Jesus, du er helt din egen herre, du har ikke brug for nogen uden for dig selv, du har ikke brug for din Fader i Himlen.

Du kan være Skaberen selv, skabe sten om til brød. Du kan være fuldstændig usårlig og kaste dig ud.

Du kan blive hersker over hele verden – der er kun én betingelse: du skal tilbede mig, Djævelen.

Du skal blive til ondskab”.

Men Jesus svarede ham: ”Nej! For jeg skal tilbede Herren min Gud, og tjene Ham alene”!

Og så var det, Djævelen luskede bort, for han ved trods alt godt, når han har tabt.

Kampen var slut.

Og der kom engle og sørgede for Jesus.

Ikke de tomme automatengle, som Djævelen havde lovet Jesus til at bære ham på hænder og fødder, så han aldrig skulle få problemer eller møde smerte eller modstand på sin vej.

Djævelen lovede, at hans automatengle ville sørge for fravær af udfordringer, problemer, smerter. Sådan er livet ikke, ikke engang for Guds egen Søn!

I vores almindelige, nutidige menneskeliv kommer der også fristelser. Og kamp.

De ægte engle fra Gud ved godt, at udfordringer, modstand, smerte og kamp er en del af menneskers liv.

Disse engle bærer os ikke på hænder og fødder.

Men når vi er i én eller anden form for ørken af modstand og kamp, så skal vi ikke kæmpe denne kamp alene.

Så er Jesus der ved vores side. Måske i skikkelse af én af de ægte engle. Amen.

Salmer:

402: Den signede dag

336: Vor Gud han er så fast en borg

0: Skurven sidder stum bag kvist (256 i Højskolesangbogen)

217: Min Jesus, lad mit hjerte få